



NIEUWSBRIEF februari 2019

Beste ouders,

Eén van de meest actuele problemen van dit moment die er voelbaar zijn in de school, is het lerarentekort. We hebben nog steeds de vacature in groep 1/2 nog niet volledig op kunnen vullen, met lesuitval tot gevolg. Ik ben me ervan bewust dat dit een onwenselijke situatie is. We proberen het dan ook zo veel als mogelijk te voorkomen. Toch merken we op bepaalde momenten de onmogelijkheid om problemen op te lossen. Op die momenten doen we een beroep op de ouders. We zijn erg dankbaar en blij met de constructieve houding van onze ouders. Graag wil ik jullie vanaf deze plek dan ook bedanken voor jullie flexibiliteit en het meedenken. Erg fijn!

Ook het team wil ik bedanken voor hun haast oneindige flexibiliteit om op de telkens wisselende situatie in te spelen.

In de tussentijd blijven we zoeken naar dat ene onderwijstalent dat we zoeken om de formatie weer rond te krijgen.

Ik ben me er wel van bewust dat de huidige situatie fragiel blijft: er hoeft zich maar een kleine onregelmatigheid voor te doen en we zitten weer met een invalprobleem.

Toch zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het organisatorische deel vraagt nu veel aandacht, maar dat zorgt er niet voor dat we op onderwijskundig gebied stil blijven staan. We maken grote stappen met ons leren om een 'Leader in me-school' te worden en ons lesgeven te verbeteren. In de afgelopen maand hebben we hier weer studiemomenten voor gehad.

Voor nu een goede voorjaarsvakantie gewenst!

Uit het team

Op 4 maart zal Marijke starten in groep 1/2a. Haar werkdagen zijn maandag en dinsdag.

Op woensdag, donderdag en vrijdag staat Marcolien voor de groep.

Fijn om Marijke erbij te hebben. De kinderen, maar ook de teamleden hebben al even kennis met haar gemaakt.

15 maart staking

Denk nog even aan de stakingsdag van 15 maart aanstaande. Alle kinderen zijn dan vrij en de school is gesloten.

Schoolreis

De eerste ouders melden zich al aan voor hulp bij schoolreis. Altijd favoriet. Leuk dat jullie meedenken. We organiseren de schoolreis aan het begin van het nieuwe schooljaar. De datum hiervan is nog niet bekend, maar zodra we meer weten laten we dat natuurlijk weten.

Pasen

We zijn druk bezig met de voorbereidingen op de Paasviering op 18 april. Op deze dag gaan we met een continuooster werken, waardoor het overblijven komt te vervallen. Alle kinderen zijn van 08:30-14:00 uur op school. Het staat inmiddels in de digitale kalender.

We hebben de diverse BSO's ingelicht, maar geven jullie zelf ook even een berichtje door als dat van toepassing is?
Over de verdere invulling van de dag geven we op een later moment informatie.

Leader in me



We zitten volop in het Leader in me-traject. Zoals bekend werken we aan 7 gewoonten. Deze 7 gewoonten hebben we als team aangeleerd gekregen. We gebruiken met elkaar steeds meer de taal die bij de 'Leader in me' hoort. Per gewoonte hebben we gekeken wat dit voor ons als persoon inhoudt.

De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over jezelf. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf zorgen: het vinden van de innerlijke balans.

We maken natuurlijk ook de vertaling naar de lessen. In de komende Nieuwsbrieven zullen we telkens een Gewoonte behandelen. Wat betekent het voor de kinderen, welke verwachtingen kunnen ouders hebben?

Deze maand Gewoonte 4: Denk Win-Win

Voor volwassenen:

Dat klinkt volwassen, win-win. Toch kunnen ook kinderen hier heel goed mee om gaan. Als je ruzie hebt, of een verschil van mening, moet de oplossing voor beide partijen goed zijn, anders gaat het niet werken. Deze gewoonte gaat over denken vanuit overvloed, samen succesvol zijn: welke oplossing werkt voor iedereen? Denk hierbij aan het voorkomen of oplossen van pestgedrag.

Voor de kinderen:

Ik zoek evenwicht tussen wat ik wil en wat anderen willen. Ik heb de moed om te zeggen wat ik wil en houd rekening met wat anderen willen. Als er conflicten zijn, zoek ik naar een win-win oplossing door te denken dat we allebei kunnen winnen.

Wat zie ik als je Gewoonte 4 toepast?

- * Je weet dat iedereen talenten heeft.
- * Je zoekt naar oplossingen die goed zijn voor ons allemaal.

In de groepen gaan we deze maand met deze gewoonte aan de slag. We laten voorbeelden zien in de wissellijsten die bij de klassen hangen. En ook zullen we van tijd tot tijd onze vorderingen via Parro laten zien.

Trefwoord thema 'Spreken'

De komende drie weken gaat het bij Trefwoord over: "Spreken". Door ergens over te spreken krijgt iets betekenis. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de kracht van spreken. Ze leren hun wereld benoemen en kunnen zo uitdrukking geven aan hun bestaan. Ze zullen ook ontdekken dat spreken de wereld beïnvloedt. Je kunt iemand prijzen maar ook afkraken. Spreken is macht uitoefenen. De huidige samenleving wordt steeds digitaler. Dat maakt het spreken complex. In het Nieuwe testament lezen we over Jezus die het belangrijk vond dat ons spreken sober en oprecht is. Soms zegt de daad meer dan het woord. Zo vertelt Jezus over een vader die twee zonen vraagt mee te helpen in de wijngaard. De ene zoon zegt 'ja' maar doet niets. De ander zegt 'nee' maar gaat toch aan de slag. Bijbelse parabels roepen beelden op van een wereld die nog geen werkelijkheid is maar dat wel kan worden. Jezus schetst een beeld waarin mensen brood delen, elkaar zeventig keer zeven keer vergeven en niemand buitensluiten. Het is belangrijk voor kinderen om stap voor stap de beeldtaal van deze verhalen te leren begrijpen. En vragen te stellen en hoopvolle woorden te ontdekken die deze verhalen ons aanreiken. Hoe zinvol en betekenisvol kan ons spreken zijn?

Met vriendelijke groet,

Het team van De Brink

Ingekomen:

Gezinsparaplu Leusden i.s.m. Stichting Present, De Rading Pleegzorg en Youké Sterke Jeugd.



Supergewone mensen gezocht in Leusden

It takes a whole village to raise a child.

is een oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn.

Misschien heeft u weleens nagedacht over wat u kunt betekenen voor een kind (in uw omgeving), dat hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Er zijn verschillende manieren om dat te doen.

Steungezinnen

Er worden steungezinnen in de buurt gezocht, zij kunnen zich inzetten voor ouders en kinderen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

Gezinsparaplu:

Een nieuwe manier om te kijken naar onderlinge hulp in Leusden wat betreft kinderen en jongeren die in de knel zitten. We zijn op zoek naar nieuwe vormen waarbij ouders worden ontlast en uithuisplaatsing kan worden voorkomen.

Pleegzorg

In Nederland wonen ongeveer 20.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Dit komt omdat ouders (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Voor deze kinderen worden pleeggezinnen gezocht.

Om wat meer uitleg te geven en samen te spreken over de mogelijkheden, wordt op **21 maart 2019** een informatiebijeenkomst over beide vormen van hulp en ondersteuning georganiseerd in Leusden.

De avond wordt georganiseerd door de gemeente Leusden in samenwerking met de organisaties: De Rading (Pleegzorg) en Youké (Pleegzorg), gezinshuis Kracht van Verschil (Gezinsparaplu), en Stichting Present (Steungezinnen).

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg en over initiatieven in de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen. Dat pleegouderschap of gezinsondersteuner alleen is weggelegd voor opvoedingsexperts, is een misverstand. We zijn op zoek naar "supergewone" mensen.

Tijdens de informatieavond wordt een korte presentatie gehouden. Daarna is er gelegenheid om samen met een medewerker van Youké, de Rading, Stichting Present of het Gezinshuis in gesprek te gaan over wat uw mogelijkheden zijn.

U bent van harte welkom!

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Arjanne Wassens (Stichting Present), email:

arjanne.wassens@presentamersfoort.nl / mobiel: 06-11490182

of

Henry Koopman, gezinsouder en coach bij gezinshuis Kracht van Verschil (Gezinsparaplu),

email: gezinshuis@krachtvanverschil.nl / 06-42557154

21 maart 2019 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 bent u van harte welkom!

MFC Atlas
De Biezenkamp 284
3831 JA Leusden