



## NIEUWSBRIEF maart 2019

### Beste ouders,

Nog niet de laatste vrijdag van de maand, maar hierbij toch vast de Nieuwsbrief van maart. Dit heeft te maken met het feit dat ik deze week verder afwezig ben. Er is een overleg met alle directeuren van Voila gepland rondom het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar en daarvoor is het noodzakelijk dat we een aantal dagen bij elkaar komen.

### Uit het team

Marja werkt hard aan haar herstel. Ze probeert zo veel als mogelijk op school te zijn en dat lukt gelukkig behoorlijk goed.

Daarnaast heel fijn nieuws van Femke: ze is in verwachting! Femke verwacht in juli haar tweede kind. Vlak voor de zomervakantie zal Femke met zwangerschapsverlof gaan.

We zetten grote stappen met elkaar rondom het afstemmen en het bewaken van de doorgaande lijn door de school heen. Ook krijgt The Leader in me steeds meer vorm in de school. De wissellijsten bij de klassendeuren zijn hier een mooi voorbeeld, maar er gebeurt nog veel meer! Je ziet in sommige klassen kinderen elkaar bij de deur begroeten. Dit vergroot de sociale samenhang binnen de groep. We laten kinderen steeds meer leren van elkaars talenten. Indrukwekkend wat er nu al in de school gebeurt, terwijl we nog maar in een opstartfase zitten.

### Talentedatelier

We zitten midden in de eerste ronde van ons talentenatelier. Wat zijn de kinderen er ontzettend leuk mee bezig en wat leren ze veel!

In groep 1 t/m 4 kiezen de kinderen uit Engels, magneten, drama/dans of goochelen.

In groep 5 t/m 8 kiezen de kinderen uit het heelal, voedsel, drama/dans, vrijwilligerswerk, programmeren, het maken van een moodboard, of het maken van een rugzak uit oude kleding.

Nieuw is dat we dit jaar ook aan ouders gevraagd hebben om hun talent in te zetten bij het verzorgen van een workshop. Drie ouders hebben deze stap gewaagd en verzorgen nu zeer geliefde workshops. Aan het enthousiasme van de kinderen zal het niet liggen.

We kijken al vooruit naar een volgende ronde: op donderdagmiddag 16 mei, 6 juni en 13 juni gaan we een nieuwe ronde talentenateliers doen. Zou je nu ook met een groepje kinderen aan de slag willen met een leuk onderwerp dat bij jouw talent past? Meld je dan direct aan bij Brian via [info@cbsdebrink.nl](mailto:info@cbsdebrink.nl) We zijn benieuwd!

### 15 maart staking

We hebben op 15 maart gestaakt om duidelijk te maken dat de toekomst van ons vak op het spel staat. Het valt niet mee om vervanging te regelen op het moment dat er een leerkracht uitvalt. Vacatures kunnen maar met moeite vervuld worden. Hoe kunnen we het vak

aantrekkelijk houden, want als je het aan ons vraagt: we hebben het mooiste beroep van de wereld!

Toch is het in de afgelopen periode voorgekomen dat we groepen naar huis moesten sturen. Bij het naar huis sturen licht ik zowel ons bestuur (Voila) in, als de leerplichtambtenaar. Beide instanties zijn op die manier op de hoogte van de omvang van de situatie. Bovenstaande is ook in onze medezeggenschapsraad besproken.

#### O dennenboom...

De dennenboom die bij oplevering van ons gebouw op het schoolplein stond, heeft de afgelopen zomer niet overleefd. De boom is begin maart verwijderd.

Tijdens de Boomfeestdag van 13 maart 2019 is er een nieuwe boom voor in de plaats gekomen. Het is een dakplataan geworden, zodat we op zonnige dagen wat schaduw erbij gaan krijgen bij de waterkraan. Nu maar hopen dat deze boom een langer leven is toebedeeld.



#### Lipdub

Eén van de activiteiten die we deden toen we gingen verhuizen naar het nieuwe gebouw, was het maken van een schoollied en een lipdub. In de periode na de opnames is er enorm veel werk gestopt in de montage, het opnieuw laten inspreken en verbeteren van de uiteindelijke video. We hebben hier erg veel hulp in gehad en zeker de hulp van Manouk (de dochter van Mirjam) heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een mooi resultaat is gekomen. Met enige vertraging, maar niet met minder trots presenteer ik hier de uiteindelijke versie van onze lipdub: <https://www.cbsdebrink.nl/kinderen/>

Leader in me

The  
**Leader in Me**  
hier gebeurt het

## De boom van de 7 gewoonten



We zitten volop in het Leader in me-traject. Zoals bekend werken we aan 7 gewoonten. Deze 7 gewoonten hebben we als team aangeleerd gekregen. We gebruiken met elkaar steeds meer de taal die bij de 'Leader in me' hoort. Per gewoonte hebben we gekeken wat dit voor ons als persoon inhoudt.

De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over jezelf. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf zorgen: het vinden van de innerlijke balans.

We maken natuurlijk ook de vertaling naar de lessen. In de komende Nieuwsbrieven zullen we telkens een Gewoonte behandelen. Wat betekent het voor de kinderen, welke verwachtingen kunnen ouders hebben?

Deze maand Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden

*Voor volwassenen:*

Praten met, of praten tegen de leerling, dat is het verschil. Als volwassenen zijn we nogal eens geneigd om bij leerlingproblemen de oplossing direct te willen aandragen. We zijn immers volwassen en ervaren, hebben zaken zelf meegemaakt of gezien. Het effect is echter

dat leerlingen reactief gedrag vertonen en geen eigenaar zijn van de oplossing, met als resultaat... geen (blijvend) resultaat. Ook vanuit de leerling gezien: bij het samenwerken (denk aan groepswork, sector/profielwerkstukken, presentaties) zien we dat leerlingen vooral vanuit hun eigen beelden de samenwerking aangaan, met alle gevolgen van dien (samenwerking lukt niet, ruzie, onvoldoendes). De vaardigheid van het empathisch luisteren vergt veel training, maar is voor leerlingen (en volwassenen) ontzettend belangrijk voor goede relaties met anderen.

#### *Voor de kinderen:*

Ik luister naar de ideeën en gevoelens van andere mensen. Ik probeer de dingen vanuit hun gezichtspunt te bekijken. Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. Ik luister met volledige aandacht met mijn oren, mijn ogen en mijn hart. Ik vraag door als ik anderen niet begrijp. Ik durf ook mijn ideeën en mening te vertellen, nadat ik de ander heb begrepen.

#### *Wat zie ik als je Gewoonte 5 toepast?*

Vertrouwen hebben in jezelf (denk: "ik kan dit").

Laat anderen ook aan de beurt komen en gebruik ook ideeën van anderen om problemen op te lossen.

Gebruik trucjes om kalm te blijven (bv. Eerst tot 10 tellen voor je wat gaat doen/zeggen..)

Luister voordat je praat

In de groepen gaan we deze maand met deze gewoonte aan de slag. We laten voorbeelden zien in de wissellijsten die bij de klassen hangen. En ook zullen we van tijd tot tijd onze vorderingen via Parro laten zien.

### Nieuws uit de Ouderraad

#### **Korte terugblik**

De maanden januari en februari zijn "voor de schermen" altijd wat rustige maanden voor de Ouderraad. Dat wil niet zeggen dat er niks gedaan wordt. We zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Achter de schermen heeft de OR te maken gehad met wat wisseling van taken. Ook zal er aan het eind van dit schooljaar een aantal leden helaas afscheid nemen. Als OR zijn we dus hard op zoek naar meer handjes die ons kunnen komen helpen. Lijkt het je wat, stuur dan eens een mailtje aan [or@cbsdebrink.nl](mailto:or@cbsdebrink.nl) en kom geheel vrijblijvend een keer meekijken. Ook kun je altijd iemand van ons aanspreken in school.

#### **Activiteiten komende periode**

In de maand april doen we alles een beetje in een andere volgorde dan we 'gewend' zijn. We starten op 12 april met de **koningssspelen**. Oefen thuis allemaal de PASAPAS, deze zal op alle locaties gedanst worden als start van het evenement. Via deze link is een hele leuke instructie te vinden waarop je de dans pas voor pas leert [dansles pasapas](#)

Hieronder nog even kort het programma van de die dag

8.30: Alle leerlingen starten in de eigen groep met het Koningsontbijt. (Hiervoor uiterlijk op woensdag 10 april bord, beker en bestek meenemen.) Iedereen deze dag graag in **Brink-shirt** naar school komen. Een oranje accessoire hierbij maakt het helemaal leuk!

9.10: Groep 5 gaat op de fiets naar de hockeyvelden. Groep 6 t/m 8 gaat op de fiets naar Roda.

9.15: Groep 1 t/m 4 opening dans op het plein.

9.30: De groepen 1 t/m 4 doen sportieve spelletjes in en om de school. De kinderen zijn gewoon om 12 uur uit. Ze krijgen een 10-uurtje van school. Graag doppers meegeven aan uw kind voor het drinken.

De groepen 5 t/m 8 sporten op locatie. Ze krijgen hier een 10-uurtje en een flesje water. Iedereen moet zelf voor een lunchpakket zorgen. Deze activiteiten zijn rond 14.00 uur afgelopen. Houdt u dus rekening met de aangepaste schooltijd!

Verder info staat ook in de mail die u onlangs heeft ontvangen, lees deze nog even goed.

**We zoeken nog hulp** voor deze gezellige dag. Via deze link: [hulpouder koningsspelen](#) kunt u zich opgeven als hulpouder.

**Pasen** gaan we vieren op donderdag 18 april, denkt u er nog even aan dat we die dag met continuooster werken. Alle kinderen zijn van 8.30 – 14.00 uur op school. Overblijven komt daarmee te vervallen. Verdere info volgt later.

### **Sporttoernooien**

Er is de laatste maanden ook veel gesport. De Brink heeft mee gedaan aan het basketbaltoernooi in de kerstvakantie. Groep 5/6 heeft het erg goed gedaan op dit toernooi, ze werden 3<sup>e</sup>! Bij de wedstrijden van groep 8 was het wat lastiger om een finale plaats te bemachtigen. Andere scholen waren letterlijk een maatje te groot. Helaas. Maar we kijken terug op een gezellige sportieve dag. Wat een toppers!



In de voorjaarsvakantie stond het handbaltoernooi op het programma. Groep 3/4 heeft de 3<sup>e</sup> plaats behaald! Bij groep 6 deed de Brink het wederom heel goed en wisten ze dit keer zelfs 2<sup>e</sup> te worden, met een minimaal punt verschil! Later op de dag waren de groepen 7 en



8 aan de beurt. Daar moest door afzeggingen onderling wat gehusseld worden met de spelers maar dit resulteerde wel voor beide groepen in een halve finale plaats. Helaas wisten ze deze niet winnen en daardoor ontstond er een finale "strijd" om de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> plaats tussen beide teams. Het team van groep 8 wist deze te winnen tegen de toppers van groep 7. Goed gedaan allemaal!



Komende maand kun je de sportievelingen van de Brink nog tegenkomen bij alle verschillende toernooien.

## **Belangrijke data**

*Om voor u vast voor het hele jaar de activiteiten op een rijtje te hebben hier het overzicht. Deze zijn overigens ook allemaal te vinden op de digitale kalender op de mooie nieuwe website van de Brink*

Korfbaltoernooi	10 en 11 april
Koningsspelen	12 april (continurooster 8.30-14.00 uur)
Badmintontoernooi	13 april
Pasen	18 april (continurooster 8.30-14.00 uur)
Schoolvoetbaltoernooi	23 april
Avond-4-daagse	18-21 juni
Juffen- en meestersverjaardag	19 juni (alle klassen)

Hartelijke groet,

De ouderraad

### **Trefwoord thema : Oplossen**

Deze week zijn we begonnen met het thema "Oplossen". Een rekensom, rebus of kruiswoordpuzzel vraagt om een oplossing. Om iets te kunnen oplossen heb je dus allereerst een probleem nodig. En die zijn er genoeg in het leven, al zijn die van een andere orde dan een rekensom. De kinderpardonregeling, meerdere landen claimen hetzelfde grondgebied, miljoenen mensen lijden honger. Ook van deze problemen zullen de kinderen horen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de wereld niet perfect is en we weten dat de mens niet alles kan. De Bijbelverhalen tonen ons een verrassende en soms zelfs tegendraadse Jezus. Geconfronteerd met problemen, doet hij keer op keer onvoorstelbare voorstellen. "Jezus, wat moet ik doen als iemand mij slaat?" "Sla niet terug maar keer je andere wang toe!" Jezus toont lef wanneer wetgeleerden hem voor onmogelijke keuzes plaatsen en geeft de oplossing volledig uit handen: "Wie van jullie nog nooit gezondigd heeft, mag de eerste steen gooien..." Bij deze verhalen leren de kinderen kritisch kijken naar de manier hoe anderen en zichzelf naar oplossingen zoeken. Volg je je verstand of ook je hart? Ze worden zich ervan bewust dat niet alle problemen in het leven oplosbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Brink

## Ingekomen:

### Workshop Lariks Leusden

\* 18 april start training Bij de Kameleon Thuis

Een training voor kinderen die thuis stress ervaren (leeftijd 4 – 8 jaar) bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte, geldproblemen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en wordt gegeven door Lariks en Welzijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin. De kinderen leren dat ze niet de enige zijn die veel spanning of stress meemaken. Ze leren hun gevoelens te herkennen, zich te uiten en trots te zijn op wat goed gaat. Ook voor de ouder(s) zijn er twee bijeenkomsten. Aanmelden via [sociaalplein-leusden.nl](http://sociaalplein-leusden.nl)

\* Het Mamacafé is gestopt, maar 29 maart start een alternatief: het OudersCafé. Elke vrijdagochtend van 10 – 11.30 uur een moment om bij te praten met andere ouders/opvoeders en/of samen activiteiten te organiseren. Voor de kinderen is er speelgoed en elke eerste vrijdag van de maand is er Dansen met je kind.

\* 26 maart; thema-avond over zakgeld voor ouders van kinderen (10+). In Fort33 van 19.30 – 21.00 uur. Wat is een redelijk bedrag? Wat spreek je af over bijvoorbeeld het telefoonabonnement etc?

Aanmelden via [sociaalplein-leusden.nl](http://sociaalplein-leusden.nl)

---

### Blijf in de meivakantie lekker actief met Sportivun!

Sportivun organiseert het Multi-sportdagkamp voor de leeftijd 4 t/m 10 jaar het kampen zijn van 23 t/m 26 april voor de kleinere onder ons is er het BOBO vakantiedagen dit is voor een leeftijd van 3 t/m 6 jaar en is van 24 t/m 26 april. De sportdag vind plaats op 31 mei. De locatie is voor alle drie hetzelfde, bij Sporthal Antares.

Blijf jij ook bewegen in jouw meivakantie?

Tijdens deze sportdag doe je alleen maar gave dingen, zoals knotshockey, bunkertrefbal, handbal en bubbelvoetbal. Er is zelfs een springkussen. Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom op de sportdag. Het begint om 10:00 en eindigt om 15:00.

Bij de Multi-sportdagkampen ben je 4 dagen lang bezig met allerlei sporten en spelen. We laten je kennis maken met allerlei toffe sporten en spellen. Elke dag heeft zo zijn eigen thema, zo hebben we een FUN dag waarbij we het jamesbondspel spelen en het paintbal spel spelen. De dagen beginnen allemaal om 9.00 en eindige om 17.00 uur, je kunt hierdoor gewoon thuis slapen.

De BOBO vakantiedagen zijn voor de kleineren onder ons en tijdens deze dagen zijn we vooral bezig met spelletjes en puzzels. De vakantiedagen zijn in samenwerking met het tijdschrift BOBO. Ook bij deze kampdagen werken we in verschillende thema's. Zo vieren ze de verjaardag van BOBO en kunnen ze doormiddel van opdrachten ingrediënten verdienen waar ze aan het eind van de middag cup cakes van gaan maken.



Meer informatie over de sportdag en de sportkampen? Kijk gerust op onze website:  
[www.sportkampenvansportivun.nl/leusden](http://www.sportkampenvansportivun.nl/leusden)

## We vieren Palmpasen, kom je ook?

**Wanneer? Zondag 14 april om 10:00**

### Waar?

#### **Marcuskerk (Asschatterweg 1)**

Op 14 april om 10:00 uur kan je bij de Marcuskerk een extra lange kindernevendienst meevieren, voor alle kinderen van 4-12 jaar. We gaan iets speciaals doen met veel groen...

Als je (bij de POW WOW) een palmpaasstok hebt versierd, neem die dan mee voor een feestelijke optocht tijdens de dienst!

Graag opgeven vóór 10 april bij Natalja de Wit ([nataljadewit@hotmail.com](mailto:nataljadewit@hotmail.com)).

#### **Dorpskerk (Arnhemseweg 75a)**

Op 14 april om 10:00 vieren we in de Dorpskerk het Palmpasfeest. Tijdens de kindernevendienst XL luisteren we naar het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem en gaan samen Palmpasestokken maken.

We sluiten af met een feestelijke optocht aan het eind van de dienst!

Graag opgeven vóór 8 april via [palmpasendorpskerk@gmail.com](mailto:palmpasendorpskerk@gmail.com)



*Heb je nog stokken van vorig jaar thuis? Dan de vraag om deze weer in te leveren! Graag zoveel mogelijk op de plek waar je de stok vorig jaar gekregen hebben. Dat kan in één van de kerken (Dorpskerk of Marcuskerk).*

Graag tot ziens in een van onze kerken!  
De Kindernevendienstleiding van de Protestantse Gemeente Leusden

### Palmpasensterkken maken op school

Op zaterdagmiddag 6 april kun je samen met je kind op school (begane grond) een Palmpasensterk maken. Daarna gaan jullie samen op ontdekkingsstocht in het verhaal van een Koning op een Ezel. Natuurlijk zingen we ook liedjes van Palmpasensterk. Je hoeft niet te koken, want we sluiten de middag af met samen eten. De organisatie ligt in handen van POW WOW, een initiatief van de kerken in Leusden. Tijd: 16.30 - 18.30 uur. Ben je van plan te komen? Aanmelden: [powwowleusden@gmail.com](mailto:powwowleusden@gmail.com) Meer info: [facebook.com/powwowleusden](https://www.facebook.com/powwowleusden)



## **POW WOW voor kinderen én (groot)ouders**

**Maak samen een Palmpasensterk  
Ontdek het verhaal van een Koning op een Ezel  
Samen eten!**

**Zaterdag 6 april 2019**

16.30-18.30u | MFC Atlas (scholengebouw) |  
[facebook.com/powwowleusden](https://www.facebook.com/powwowleusden)

---

### ELTA-tentoonstelling

Dit weekend houdt ELTA weer een expositie in ons gebouw. Kijk op <http://elta.nu/> voor meer informatie.