

NIEUWSBRIEF oktober 2023

*We zien de wereld niet zoals die is, we zien de wereld
zoals wij zijn.*

Stephen R. Covey

Gewoonte 5

~Eerst begrijpen dan begrepen worden~

Bij eerst begrijpen dan begrepen worden leren we kinderen dat het beter is om eerst te luisteren voordat je praat. Door de tijd te nemen om naar een ander te luisteren, **te luisteren met de intentie om echt te begrijpen** wat de ander zegt en bedoelt, worden veel conflicten voorkomen. Vaak luisteren we niet echt naar de ander, maar zijn we van binnen al bezig met het bedenken van een reactie/antwoord/verweer of denken we na over wat wijzelf ergens van vinden. We horen de ander wel, maar zijn niet bezig met de ander te begrijpen. Leren luisteren zonder de ander te onderbreken en leren luisteren met oren, ogen en hart, helpt kinderen om gewoonte 5 toe te passen.

60 jaar bestaan - oktoberfeestje - bioscoop in school

De kinderen mochten deze middag zelf kiezen welke film ze gingen kijken. Met kussens en in relaxte outfits kon het feest beginnen, lekker met popcorn en drinken. Wat een heerlijke middag!



LeaderinMe. De boom van de 7 gewoonten





Welkom

Femm (groep schatzoekers) en Merlijn (groep speurneuzen) zijn deze maand 4 jaar geworden, welkom op de Brink!

Belangrijke data

- 2 november - voorstelling in de Korf groep 5
- 4 november - St. Maartenviering
- 7 november - wilgen knotten groep 7-8
- 8 november - wilgen knotten groep 6-7
- 10 en 13 november - studiedagen: alle kinderen vrij
- 24 november - feestje voor de kinderen 60 jaar de Brink (onder schooltijd)

Ingekomen

Nogmaals - Het St. Maartenspel: Op zaterdag 4 november om 18.30 uur
Voor de ouders met kinderen op de Leusdense basisscholen:

In de Jozefkerk beginnen we met een korte en eenvoudige kinderviering. We zingen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden het verhaal over Sint Maarten uit. We hopen dat er dit jaar weer kinderen zijn die vooraf willen oefenen en meezingen in een 'gelegenheden-kinderkoor' onder leiding van Helmi Ruis. De leiding van deze viering bestaat uit ds. Erica Hoebe met assistentie vanuit de voorbereidingsgroep.

Lampionnoptocht

Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke lampionnoptocht. We lopen samen met de muziek en Sint Maarten op zijn paard naar de Marcuskerk. Daar genieten we buiten van koek en zopie!